

Interview met het jubilaris echtpaar: Marleen en Jac Peters

Hoe voelt dat: 40 jaar lid van dezelfde sportvereniging.

Het geeft geen speciaal gevoel, maar wij vinden het na 40 jaar nog steeds leuk om 1 of 2 keer per week naar de tennisclub te gaan

Waarom koos je destijds voor TC Boshoven.

TCB was een nieuwe club in oprichting en wij waren woonachtig in Boshoven.

Tennis je nog veel? Speel je ook Padel?

Wij tennissen in principe nog 1 of 2 keer per week. Padel is iets dat wij niet gaan oppakken, de agenda is zo vol genoeg

Heeft het je vaste vriendschappen opgeleverd?

Jazeker en deze vriendschappen bestaan na 40 jaar nog steeds en gaan verder dan het tennisgebeuren

Ben je van meer verenigingen lang lid (geweest)

Wij zijn qua tennis alleen lid geweest van TCB. We zijn wel lid van andere verenigingen.

Wat is de voornaamste drijfveer geweest voor jou om dit lidmaatschap 40 jaar aan te houden.

Tennis is nog steeds een leuke sport waar je aardige mensen treft

Hoe zou jij TC Boshoven willen typeren binnen de vele tennisverenigingen in Weert.

Een laagdrempelige groeiende vereniging die innovatief bezig is.

Aan welk aspect /kenmerk van onze club hecht jij de meeste/veel waarde?

Zie mijn eerder antwoord

Kom je naar het jubileumfeest, waar hoop je op/wat verwacht je, tijdens dit feest.

Als we tijd hebben zullen we zeker aanwezig zijn. Maar zoals bij iedereen loopt de agenda snel vol.

Heb je, als ervaringsdeskundige, nog tips voor de club.

Geen speciale tips.

