

Jubilaris TC Boshoven Mien van Cuijk.

TC. Boshoven voelt voor mij als een familie, iedereen kent iedereen. Alhoewel dat nu niet meer zo is. De oude garde kent elkaar door en door.

Door de padel zijn er veel nieuwe leden gekomen, en dat is goed want de club moet groeien.

Ongeveer 43 jaar geleden kwamen wij vanuit Ede naar Boshoven. En wanneer je mensen wil leren kennen moet je lid worden van een club. Toen TC Boshoven werd opgericht zijn wij dan ook gelijk lid geworden. Ook vrijwilligers werk op school gedaan. Zodoende voelde wij ons al snel thuis op Boshoven.

Jaren heb ik op dinsdag dames competitie gespeeld eerst singel en dubbel en daarna alleen dubbel.

Nu tennis ik nog op de maandag en de dinsdag. Vroegen stond ik iedere morgen om negen uur op de baan. Oefenen wat we geleerd hadden op de les. De dames hadden toen geen baan en alle tijd om te tennissen.

Op woensdagmorgen was het damesochtend dan gingen de kinderen mee naar de tennisbaan. Er stond een box voor de kleinste. Om de beurt werd er op de kinderen gepast. Zo konden wij fijn de hele morgen tennissen. Geweldige tijd was dat. Ook die kinderen zijn later lid geworden

Ondanks dat we nu op vrouwenhof op Leuken wonen zijn we lid gebleven van TC Boshoven.

Hier voel ik mij thuis. TC. Boshoven is voor mij een gezellige club waar ik graag vertoef.

Zeker kun je mij verwachten op het jubileumfeest. En ik hoop op een gezellige avond waar we terug kunnen kijken op 40 mooie jaren bij TC. Boshoven.

Groetjes Mien van Cuijk

